

---

---

# *De Klaroen!*

---

---



**IMOS**

**Een gezamenlijke uitgave van:**

**Interallied Military Organization Sphinx -  
Regionale Brabant**

**en van de**

**Koninklijke Nationale Federatie van Oorlogsvrijwilligers  
Afdeling Tienen en Omstreken**



**KNFOV**

---

**Maandelijks uitgave**

**Maart 2015**

**Nummer 03**

---

Verantwoordelijke Uitgever : Karel Laeremans - Goossensvest 46 - 3300 Tienen



Medaille Imos  
War Medal of General Eisenhower



Medaille Koninkrijk België  
Ridder in de Orde van Leopold I

## **Woord vooraf:**

Beste vrienden,

Zoals jullie ondertussen al weten wordt er een informatieblad uitgegeven, dat een gezamenlijk initiatief is van de twee patriotische verenigingen:

- Imosphinx Academy Belgium Regionale Brabant en
- Koninklijke Nationale Federatie der Oorlogsvrijwilligers van Tienen en Omstreken.

Het maandblad zal een herkenbare schikking krijgen met op:

blad 1 het titelblad;

blad 2 woord vooraf,

blad 3 de geplande activiteiten en/of herdenkingen;

(een regelmatige aanpassing zal hier noodzakelijk zijn).

blad 4 en 5: de monumenten in onze streken;

blad 6 en 7 een beetje geschiedenis

blad 8 het slotblad.

Onze verenigingen waren vertegenwoordigd op de plechtigheden van

- 07/03/2015: Dag der Vliegende Kanonniers te Leuven;
- 14/03/2015: Herdenking SAS te Heverlee Kazerne;
- 17/03/2015: Herdenking WO I te Vissenaken.

Vergeet ook niet de geplande herdenkingen in de volgende maanden!

Wij roepen onze leden op om zo veel mogelijk deel te nemen aan deze herdenkingen en plechtigheden.

Voor deze maand hebben we in de rubriek "Monumenten" één van de mooiste militaire begraafplaatsen van België in de verf willen zetten, namelijk

"De Necropolis" in Grimde - Tienen.

U vindt dit terug op de bladzijden 4 en 5.

Deze begraafplaats werd in 2014 volledig gerestaureerd door de stad Tienen en is zeker een bezoek waard.

In de rubriek ""Geschiedenis" dachten we er goed aan te doen door te beginnen met de start van België, de onafhankelijkheid van ons land.

Dit is een zeer beknopte tekst met als enige bedoeling een kort overzicht te geven van het ontstaan van ons zeer complexe land.

Hier valt natuurlijk heel wat meer over te vertellen maar dat valt buiten de bedoeling van dit informatieblad.

*Het artikel komt van de auteur Chris Demeyere*

De redactie van "De Klaroen" bestaat uit:

Karel Laeremans, Luc Reniers en Johny Stiers.

De lidkaart 2015 is aangehecht voor de leden - Oorlogsvrijwilligers.

Geef ons een seintje moest dit niet zo zijn!

## **KALENDER DER GEPLANEDE ACTIVITEITEN - HERDENKINGEN IN 2015**

7/3/2015	11:00u.	Leuven St.Maartensdal	Dag der Vliegende Kanonniers
14/3/2015	09:45u.	Leuven	Herdenking SAS Lt. Charles Mathijs
17/3/2015	19:00u.	Vissenaken-Kronkelweg	Herdenking - plechtigheid - lezing
3/4/2015	09:45u.	Heverlee Kazerne	Bloemenhulde aan de gedenkplaat van Lt. Kol. Louis Begault en Comm. Jean Lambert
16/4/2015	11:30u.	Ieper - Voormezele	Jaarlijkse statutaire vergadering Imos
26/4/2015	?	Boortmeerbeek	Herdenking
8/5/2015	10:30u.	Tienen	Bevrijding der kampen / V Day
8/5/2015	14:30u.	Ransberg Kerk	Bevrijdingsdag
10/5/2015	09:30u.	Neerlinter Kerk	Herdenking 75° verjaardag begin WO II
26/6/2015	17:00u.	Tienen Boulistenclub	BBQ Verbodering GL en OF
4/7/2015	09:30u.	Zoutleeuw Kerk	Herdenking bemanning neergestorte bommenwerper Royal Canadian Air Force
21/7/2015	11:30u.	Tienen St. Germanus	Te Deum
25/7/2015	17:30u.	Kortenaken kerk	Te Deum
9/8/2015	09:15u.	Meensel Kiezegem	Herdenking
10/8/2015	08:30u.	Orsmaal	Herdenking Slag aan de kleine Gete
18/8/2015	?	Tienen	Herdenking Slag van St.Margriete Houtem en Grimde
22/8/2015	08:30u.	Kersbeek	Herdenking Neergestorte Bommenwerper
3/9/2015	14:45u.	Webbekom-Assent	Herdenking Hilaire Gemoets
9/9/2015	15:00u.	Tienen - Atheneum	Dag van het GL/OF
18/9/2015	11:00u.	Tienen	Bevrijding Eindhoven - Fietsers
1/11/2015	?	Tienen	Allerheiligen Bezoek graven
11/11/2015	10:30u.	Tienen	Herdenking Wapenstilstand
14/11/2015	13:45u.	Oplinter - Kerkhof	Herdenking
15/11/2015	11:00u.	Tienen St.Germanus	Te Deum

---

De uitnodigingen die we ontvangen om deel te nemen aan plechtigheden en herdenkingen worden dikwijls zeer laat verzonden.

De hierboven vermelde kalender is daarom slechts een **richtlijn**.

Meer gedetailleerde informatie zal u ten gepaste tijde medegedeeld worden.

Geef ons, in voorkomend geval, uw e-mail adres door.

**MONUMENTEN IN ONZE STREEK:**

**NECROPOLIS GRIMDE**



Dit is een driebeukige, Romaanse kerk met vrijstaande Westertoren, een schip met drie traveeën en een recht afgesloten koor in de typische overgangsstijl van de vroege 13de eeuw.

In 1922-1928 werd de buiten gebruik zijnde Sint-Pieterskerk gerestaureerd en omgebouwd tot de Necropolis. 140 Belgische soldaten die sneuvelden aan de poort van Tienen op 18 augustus 1914 werden er begraven.

In 1470 werden twee transeptarmen tegen de vierde travee aangebouwd.

In 1850 was het gebouw zo bouwvallig dat men het aanvankelijk wilde slopen.

Dit werd verhinderd door de plaatselijke schilder Arthur van Gramberen die in een artikel in het tijdschrift Bulletin des Métiers d'Art de alarmbel luidde.

Hij werd hierin gevolgd door kanunnik en kunsthistoricus Lemaire en de archeoloog Leurs die een beschrijving van het gebouw opnamen in hun werk: L'Architecture romane dans l'ancien Duché de Brabant.

De oude muurschilderingen, waar Van Gramberen nog gewag van maakte, waren in 1924 verdwenen waardoor architect Govaerts de toestemming verkreeg om de plafonds, de muren en de zuilen te decapiteren.

Van Gramberen koos ervoor om bij de restauratie de vloer te verlagen met 80 cm, het volgens hem oude niveau.

Hiermee wou hij tevens bij de bezoekers de illusie wekken in een crypte af te dalen.

Deze grafkapel bevat een aantal opmerkelijke christelijke symbolen, maar ook een aantal funeraire symbolen door het feit dat het nu als soldatenbegraafplaats dienst doet.

Bij de uitvoering van de glasramen werd door middel van het aanwenden van middeleeuwse technieken en de keuze van de kleuren het clair-obscur effect verhoogd. Dit ook weer om de ingetogenheid van de grafkelder te benadrukken. De onderwerpen van de glasramen dragen elk hun eigen symbolen van moed, opoffering en trouw aan het vaderland, maar vormen ook een aanklacht tegen de oorlog en een ode aan de vrede.

Reeds in 1915 werden in de oude kerk 140 gesneuvelden van de slag van Sint-Margriete-Houtem begraven.

Toen werden ook de eerste stabilisatiewerken aan het gebouw uitgevoerd.

De doden werden oorspronkelijk gewoon in de aarde begraven, later kregen ze grafzerken.

In 1922 nam bedrijfsleider en politicus Lucien Beauvuin het initiatief om de oude kerk te Grimde om te vormen tot een oorlogsmonument.

De restauratiewerken zouden zes jaar in beslag nemen.

De kerk wordt in 1928 eigendom van de stad.

# EEN BEETJE GESCHIEDENIS

## De geschiedenis van de Belgische Revolutie

Wie een geschiedenis van België schrijft zal onvermijdelijk moeten beginnen bij het begin: de Belgische revolutie die leidde tot een afscheiding van Nederland en de stichting van het koninkrijk België.

Vreemd genoeg wordt hier noch in de literatuur, noch in de geschiedenislessen veel aandacht aan besteed. Dit tekstje zou enkele zaken wat duidelijker moeten maken.

### Vóór de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

Nog voordat Napoleon aan de macht komt, is België al ingelijfd bij Frankrijk. Vóór deze inlijving is er een korte periode (minder dan één jaar) een zelfstandige staat, afgescheurd van het Habsburgse rijk, de **Verenigde Belgische Staten**. De afscheuring is een gevolg van de hervormingen van de **Keizer Jozef II (bijgenaamd de Keizer koster)** waar hevig protest tegen kwam. Leider van één van de verzetspartijen is de Brusselse conservatieve advocaat **Van der Noot**. Tijdens het openlijk verzet van de **Oostenrijkse Nederlanden** tegen de Oostenrijkers vlucht hij naar Nederland en vraagt om hulp. Een vrijwilligersleger van Nederlanders, Pruisen en Belgen verovert Brussel op de Oostenrijkers en de **Verenigde Belgische Staten** worden uitgeroepen op **10 januari 1790**. Maar de staat houdt minder dan een jaar stand, op **3 december 1790** heroveren de troepen van **Keizer Leopold II**, opvolger van Jozef II Brussel.

In **1792** veroveren Franse troepen de Oostenrijkse Nederlanden en het Prins-Bisdom Luik. In **1793** worden ze teruggedreven door de Oostenrijkers maar in **1794** verovert Frankrijk definitief de Oostenrijkse Nederlanden en het Prins-Bisdom Luik. Onder Napoleon is er van politieke vrijheid geen sprake en het Frans wordt gepromoot als officiële taal. In Vlaanderen wordt het Nederlands onderdrukt en publicaties in die taal zijn verboden. Dit is waarschijnlijk één van de hoofdredenen voor de sterke verfransing van het openbaar leven, het bestuur en de hoger opgeleiden.

### De stichting van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

Na de ondergang van Napoleon bij Waterloo beslissen de geallieerden op **het congres van Wenen (1815)** dat er, om een nieuwe Franse agressie in te dijken, een sterke bufferstaat moet komen. Men aanziet Frankrijk op dezelfde manier als men meer dan honderd jaar later Duitsland aanziet na de eerste wereldoorlog. Het koninkrijk Nederland, de Belgische gebieden en het Prins-bisdom Luik worden één staat. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden zal geregeerd worden door Willem I van Oranje. (hij nam de naam Willem I aan om te laten zien dat er een nieuw begin kwam)

### Het einde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en de stichting van het koninkrijk België.

**Willem I** is een autoritair vorst die regeert als een **verlicht despoot**. Hij stimuleert de industrie en het transport en zorgt voor financiële steun aan ondernemers. Hoewel hij hierdoor op steun kan rekenen van de industriëlen keren velen van hen zich toch tegen Willem I omwille van zijn taalpolitiek. Willem I is namelijk van plan om in Vlaanderen het Nederlands uit te roepen tot officiële taal. De verfransde adel en burgerij vreest voor haar positie. Ook de arbeiders zijn niet tevreden. De grote fabrieken vormen een dodelijke concurrentie voor de plattelandsindustrie. Dit draagt nog bij aan de al hoge werkloosheid en slechte levensomstandigheden in arbeiderskringen. (Nochtans was het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden op dat moment één van de

welvarendste ter wereld.) De ontevredenheid wordt gevoeld door de katholieke kerk die geen protestantse vorst wil. Uit deze periode stamt het bekende stafrijmpje:

**Wij Willen Willem Weg, Wil Willem Wijzer Worden, Wij Willen Willem Weer.**

Politieke ontevredenheid is er over de **grondwet van 1815** die opnieuw een **standensysteem** invoert en over de weigering van Willem I om met verantwoordelijk te houden ministers te werken. De koning regeert meer en meer eenzijdig via koninklijke besluiten. Wanneer hij een censuur oplegt aan de pers gaan liberalen en katholieken samenwerken om hem weg te krijgen: **het unionisme (1828)**.

In **1830** mislukt de oogst en de bevoorrading van de steden loopt mank. In Parijs is er in **juli** een revolutie. Het pre-revolutionair klimaat en de sociale onrust zijn duidelijk voelbaar. Hiervan maakt een groep genaamd: **“les amis du Peuple”** gebruik om overal actie te voeren tegen Willem I. Hun doel is de aansluiting van België bij Frankrijk. Sluitstuk van hun actie is op **25 augustus**, de dag na de verjaardag van de koning (24 augustus dus). Na de opvoering van de opera 'de stomme van Portici' (**op 25 augustus 1830**) breekt er oproer uit, meer bepaald na de aria **“amour sacrée de la patrie”**(heilige vaderlandsliefde). Aan het stadhuis van Brussel wappert de Franse vlag maar die wordt door twee medewerkers van de krant **“le courrier des Pays-Bas”** vervangen door een vlag in de **oude Brabantse kleuren rood, oranje-geel en zwart**. Om zich te beschermen tegen plunderingen en om de orde te herstellen richt de burgerij een **burgerwacht** op onder leiding van **Baron van der Linden d'Hoogvorst**. Tot hun stomme verbazing merken ze al snel dat ze Brussel in handen hebben. Willem I stuurt zijn zonen **Willem en Frederik** met 6000 man om de orde te herstellen maar dit leger blijft steken in **Vilvoorde**. Op **1 september** vraagt de leiding van de burgerwacht aan **prins Willem van Oranje**, de troonopvolger, om bij zijn vader te bemiddelen over een **administratieve scheiding van noord en zuid**. De koning weigert. Ook in Luik breekt er opstand uit, de **annexionisten** (zij die aansluiting willen bij Frankrijk) hebben er de leiding. Op **7 september** trekken Luikse vrijwilligers Brussel binnen met als doel om de aansluiting te verzekeren. Maar **koning Louis-Philippe** van Frankrijk breekt zijn belofte en stuurt geen militaire steun omdat hij vreest voor een nieuwe oorlog in Europa. Vanuit heel België stromen vrijwilligers toe om de opstand te steunen. De burgerwacht is hier niet op voorbereid en verliest de controle. De Annexionisten roepen een **voorlopig bewind** uit op **20 september** maar **Frederik van Oranje**, Willem's tweede zoon slaagt erin om met Nederlandse troepen Brussel te bezetten op **23 september**. Het Hollands leger probeert zonder bloedvergieten de stad in te nemen. Dit zorgt voor een verzoening tussen de opstandelingen. Het verzet kan zich organiseren en omsingelt het Hollands leger in de **Warande**. Na enkele dagen van gevechten rond het koninklijk park blijkt op **27 september** dat het Hollands leger de nacht voordien Brussel verlaten heeft. Hierdoor komt een einde aan de gevechten en het comité verandert in het **Voorlopig Bewind**. Op **4 oktober 1830** roept het de **onafhankelijkheid** uit. Op **3 november** van dat jaar kiezen 30 000 kiezers (volgens het cijns- en bekwaamheidskiesrecht) het **Nationaal Congres** dat op **7 februari 1831** een zeer **liberale grondwet** goedkeurt.

Op **4 november 1830** begint te **Londen** een diplomatieke conferentie die over de toekomst van België zal beslissen. De grote mogendheden erkennen de scheiding van België en Nederland.

**Leopold van Saksen-Coburg** wordt in **1831** de **eerste Koning der Belgen**.

In afwachting is **Baron Surlet de Chokier** regent.

*Chris Demeyere*



Aanvullende informatie over onze verenigingen kunt u bekomen bij:

Voor K.N.F.O.V.:

bij de voorzitter: Johny Stiers, Tel.: 016 89 44 58 of 0495 24 01 70

e-mail: johny.stiers@telenet.be

Voor IMOS:

bij de voorzitter: Karel Laeremans, Tel.: 016 81 30 59 of 0475 77 83 43

e-mail: karel-laeremans@skynet.be

bij de o/voorzitter - secretaris: Luc Reniers, Tel.: 016 84 70 34 of 0477 69 51 29

e-mail: luna218@telenet.be

bij de o/voorzitter - penningmeester: Johny Stiers, Tel.: 016 89 44 58 of 0495 24 01 70

e-mail: johny.stiers@telenet.be

**Om in 2015 lid te worden van onze Patriottische verenigingen kunt u**

**het bedrag van €10,00 storten  
op volgend(e) rekeningnummer(s):**

**BE 57 9730 7774 5635 *ten name van IMOS Regionale Brabant en/of***

**BE 88 9730 8120 9141 *ten name van KNFOV Tienen***

**Motiveer ook jongeren, vrienden en kennissen om lid te worden van onze verenigingen.**

**Bedankt voor uw steun en inzet!**

**IMOS heeft een website waarop u alle informatie vindt over onze werking:**

**[www.imosphinx.eu](http://www.imosphinx.eu)**